

Till Stockholm

Boston - New York på cykel. Vi hade återvänt hem med livet i behåll, från USA, bilismens förlovade land, till Sverige med leende vackra landsvägar. Obekymrade startade vi vår cykeltur mellan Norrtälje och Stockholm.

Och till Åkersberga var vägen också skaplig om än inte så otroligt leende. Bilarna körde lika fort och var lika närgångna som vanligt. Vi hade valt de lugna vägarna men nu bar det ofrånkomligen ut på E4:ans vägren. Men plötsligt var det stopp. Framför oss började en rak motortrafikled, förbjuden för oss, traktorer och hästekipage. Inte minsta tips skymtade om hur man skulle ta sig till Stockholm med dessa urmodiga transportmedel. Det var bara att vända helt om och chansa på första bästa avtagsväg.

Det innebar en mil på slingrande omvägar tills vi i andanom skymtade Danderyds kyrka. Slut på alla omvägar och raka rör mot målet.

Ack nej! Cykelbanan började genast



... med förhinder

ringla sig som en orm i en myrstack fram och tillbaka under motorvägen. Bakom Mörby centrum hamnade man mitt ute på en lantlig golfbana. När Danderyds sjukhus och stadsbebyggelsen åter började uppenbara sig lyckönskade man ändå sig själv till att ha följt den markerade cykelvägen. Men allt detta bara för att abrupt stoppas av en vägbock. Intill sjukhuset slutade cykelbana nämligen för gott i ett stort hål och man var så att säga ute på obanade stigar igen. Det

fanns gott om skyltar men någon större vägledning gav dom inte. Dom lockade med infektionsklinik, förlossningsavdelning och akutmottagning. Vi ledde cyklarna över sjukhusområdet och hamnade genast i något som mest av allt liknade ett grustag. Den som inte kände till Stockholm med omgivningar var här definitivt bortfintad. Stan kunde i stort sett ligga åt vilket håll som helst. Vi började så smått förstå hur uttrycket "nu är du ute och cyklar" kom-

mit till. Visserligen lyckades vi så småningom både ta oss ur denna grop och i till centrala Stockholm, men en sak är säker. Inte var matchen Norrtälje - Stockholm mycket lättare än Boston - New York. Snarare tvärtom.

Marianne Johansson
Svante Sedvallson
Jan Ivar Ivarsson

"TUR ATT VI HAVD STANDA I TID!"



"EN PLADSKUD KORSNING FÖR CYKLISTER!"

"NEJ, NÅGON CYKELVÄG HAR JAG INTE SETT, OCH VAR ÄR BUSSHÅLLPLATSEN SOM LAG HÄR IGÅR?"



"-MEN VAR LIGGER STOCKHOLM?"

